



**Protestantse gemeente
te Hoek**

Feestelijke Kerstmorgendienst

De geboorte van Jezus en het bezoek van de herders



Tel je mee?

zaterdag 25 december 2021 aanvang 10.00 uur

nu en later online mee te beleven via www.kerkdienstgemist.nl

Van harte welkom in de online dienst vanuit de kerk
van de Protestantse gemeente te Hoek

Voorganger: ds. Saskia Ketelaar

Ouderling van dienst: Elly Tollenaar

Muzikale medewerking:

Een (gelegenheid) zanggroep en een combo gevormd door:

Akko de Feijter, Andrea van Hermon,

Marinka Mahu en Wim de Putter

Wij hopen dat u zich, ondanks de bijzondere situatie,
thuis zult voelen bij deze eredienst.

De **bloemen** uit deze dienst gaan met een hartelijke groet namens
ons allen naar dhr. Jan van der Maale in Vremdieke.

Orde van de dienst

Muziek door het combo: **'Stille Nacht'**

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Bij de symbolische schikking:

Stralend licht
de nieuwe dag begint
met sterren in de nacht

De kaars voor de kinderkring brandt

Openingslied: 'Komt verwonderd u hier mensen'

Lied 478: 1 en 4

(zo mogelijk staande)

Bemoediging en Groet

Dominee: Onze hulp is de Naam van de Heer,

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.

Dominee: die trouw blijft in alle tijden

Allen: en nooit loslaat waar Hij ooit begonnen is.

Dominee: Genade en vrede, voor u en voor jou,
van God onze Vader
en van onze Heer Jezus Christus,
door de Heilige Geest.

Allen: Amen

Drempelgebed

Dominee: Wij wachten op U, God,
op uw licht, dat verheldering brengt,
op uw woord, dat alles verandert.

**Allen: Open onze ogen voor uw woorden van hoop.
Open onze ogen voor tekenen van uw aanwezigheid.
Open onze harten voor het geheim van uw liefde.**

Dominee: Neem van ons weg wat ons afhoudt van U,
vergeef waar we elkaar tekort hebben gedaan.
Vul onze harten en handen met goedheid.

Allen: Amen.

Inleidende woorden bij dit Kerstfeest

Kyriegebed

Zingen o.l.v. het combo: 'Nu zijt wellekome, Jesu Lieve Heer'
Lied 476: 1, 2 en 3

Adventsproject

We kijken naar de afronding van het adventsproject:

Filmpje: ***kom laten wij aanbidden***

Adventslied: ***jij telt mee!***

De kinderen vieren thuis het Kerstfeest!
We missen jullie! Tot ziens!

Gebed op het Kerstfeest

Profetenlezing: Jesaja 9: 1 – 6

Muziek door het combo: '**Midden in de winternacht**' (lied 486)

Evangelielezing: Lucas 2: 1 – 20

Zingen o.l.v. het combo: 'Het is al nacht in Bethlehem'
Lied 507

Uitleg en Verkondiging

Zingen: 'Wij gaan met haast naar Bethlehem'
Melodie: lied 475 – Ik kniel aan uwe kribbe neer'

Wij gaan met haast naar Bethlehem:
een Herder is geboren!
Wij zien daar in een kribbe Hem
die zoekt wat is verloren;
een herder als een lam zo klein,
een koning die een knecht wil zijn;
Hij roept - maar wie zal horen?

Wij staan verbaasd in Bethlehem:
is dit de Goede Herder,
de Koning die met luide stem
zou spreken: Volk trek verder!
Trek verder uit de slavernij,
trek verder, Ik, Ik maak u vrij!
Dit lam - is dit die Herder?

Wij staan beschaamd. In Bethlehem
blijkt meer dan ooit tevoren:
de vrede is alleen aan Hem
die weerloos werd geboren.
Dit Lam heeft ons geopenbaard
Gods Rijk: een Koning zonder zwaard -
wie horen wil die horen!

Geloofsbelijdenis op Kerst

(zo mogelijk staande)

Ik geloof in God,
die zoveel van de mensen houdt
dat Hij met ons wilde meegaan
door het leven van elke dag
in zijn Zoon, het Kind van Bethlehem.

Ik geloof in het Kind van Bethlehem
dat ook genoemd wordt Emmanuël,
God met ons,
Kind van vrede, verlosser van de wereld.

Ik geloof in dit Kind
voor wie geen plaats was in de herberg
maar dat met zijn ouders
samen een gezin vormde.
Bij Hem is plaats voor allen.

Ik geloof in zijn leven voor alle mensen
waardoor Hij verlossing bracht
uit de donkerte van het kwaad.
Ik geloof, dat wij de kerstboodschap
verder kunnen dragen
door de kracht van de geest
welke Hij ons heeft geschonken.

Ik geloof in het Kerstfeest,
elk jaar opnieuw
en daarom in een wereld van vrede.
Amen.

Aanbeveling van de collecte

Gebeden, aansluitend gezamenlijk 'Onze Vader'

Slotlied o.l.v. het combo: 'Ere zij God'

(zo mogelijk staande)

Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in den hoge,
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

Heenzending en zegen

beantwoord met gezongen 'Amen' (lied 431c)

Orgelspel

Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd:

50% kerk en pastoraat

50% diaconale doelen:

vandaag en morgen is de collecte bestemd voor 'Kinderen in de Knel'



Collecteren in tijden van corona,

Onze gaven in de dienst van de dankbaarheid zijn een wezenlijk onderdeel van de eredienst

Als kerkrentmeesters willen we u, gedurende de periode dat er geen 'fysieke' kerkdiensten zijn, in de gelegenheid stellen uw gaven als volgt te geven:

- Eenmalig contant geld en/of collectebonnen in een envelop, te deponeren in de brievenbus van de kerk aan de Langestraat. Gelieve de envelop te adresseren aan: kerkrentmeesters protestantse gemeente Hoek.
U mag uw envelop ook afgeven aan ons op het moment dat we weer samen zijn in de kerk.
- Eenmalig een bedrag overschrijven op het rekening nummer van de kerk: NL13 RABO 0373 7431 49 t.n.v.: CvK protestantse gemeente Hoek.
Gelieve als omschrijving te vermelden: collecte corona periode.

Bij voorbaat dank,
met vriendelijke groet,
Wim

**Dank aan allen die op welke manier dan ook deze
Kerstdienst mogelijk hebben gemaakt**

Een gezegend kerstfeest gewenst!

Zondag 26 december, hoopt om 10.00 uur reverend Ank Muller uit Vlissingen voor te gaan.

Ook dan is de collecte bestemd voor:

50% kerk en pastoraat

50% diaconale doelen: Kerk in Actie – Kinderen in de Knel

Website Protestantse gemeente te Hoek: www.pknhoek.nl

Ook op facebook zijn wij te vinden!

Voor meer informatie over Kerken en gemeenten die behoren tot de classis Delta:

www.gelovenindedelta.nl

